

Welkom op Werenfridus



infomagazine

2024-2025



OPEN HUIS
30 + 31 januari 2024
www.werenfridus.nl



Word wereldwijs

op Werenfridus!

Colofon Fotografie: Ilse Kuit
Vormgeving en realisatie:
Bas de Vries (Oranje) / Indrukmakers
2023 © Tabor College Werenfridus

Welkom...

Beste leerlingen van groep 8,

Wat wordt dit een spannend jaar voor jullie: je krijgt een advies voor het vervolgonderwijs en je gaat kiezen voor een nieuwe school.

We verwelkomen je graag in ons gebouw. Werenfridus is net een dorp.

De lokaalnummers zijn 'de huisnummers'. Je verdwaalt hier nooit want je komt altijd weer terecht op het plein, een plek waar je elkaar kunt ontmoeten.

Op Werenfridus helpen wij jou om je te ontwikkelen tot een zelfbewust, sociaal bewust en wereldwijd mens.

Iedere leerling krijgt op Werenfridus het vertrouwen en de ruimte om zelfstandig te worden. Een leerling vertrouwen geven, betekent dat jij de ruimte krijgt om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces. Zo word je de beste versie van jezelf!

Als open katholieke scholengemeenschap bieden wij onderwijs aan vanuit de overtuiging dat elke leerling welkom is op Werenfridus. Hier mag je zijn wie je bent en is er respect voor jouw mening en identiteit. We dragen met elkaar zorg voor de mensen en de wereld om ons heen. Door op deze manier met elkaar om te gaan word je sociaal bewust.

We maken je nieuwsgierig naar de wereld om je heen en bewust van de kansen en de mogelijkheden die er zijn in de wereld. Wij brengen de wereld de school in en we stimuleren je om je te ontwikkelen tot een kritische wereldburger. Zo dagen we je uit om niet in hokjes te denken en wereldwijd te worden.

Voel jij je al thuis in ons dorp?

Graag tot ziens,

Laurien den Hartog
(waarnemend) rector



Ons gebouw

Alles bij elkaar!

Sinds 2018 zitten we in een innovatief gebouw op de plek waar Werenfridus al vanaf 1948 gehuisvest is. Ook de gymlocaties zijn op ons eigen terrein.

Leerhuizen

In het gebouw zijn vakken bij elkaar te vinden in vijf 'Leerhuizen':

Talen, Exact, Maatschappij, Kunst en Sport. Elk leerhuis heeft een eigen kleur. Dat helpt je zeker je weg te vinden.

Op Werenfridus vind je onder andere:

- een centraal plein waar je je vrienden ontmoet
- een compleet ingericht theater in de school
- leerpleinen waar je rustig kunt studeren
- een heerlijk beschutte binnentuin
- vier grote sportzalen en een eigen sportveld
- veel licht, ruimte en een warme sfeer



Goed om te weten!

Formatief handelen

Op Werenfridus willen we dat je meer inzicht krijgt in je eigen leerproces. Je leert niet alleen voor een cijfer, maar krijgt ook inzicht in het leren zelf. 'Waar ga ik naar toe, waar sta ik nu en hoe kom ik verder?' zijn de vragen die we je vaak zullen stellen. Je geeft elkaar feedback en wordt hierbij ondersteund door onze mentoren die opgeleid zijn als coaches. Daarnaast is het aantal toetsen sterk teruggebracht en dat zorgt voor minder stress.

Vorbereid op de toekomst: werken met ICT

Op Werenfridus werken we met iPads. Hierop staan veel schoolboeken, maar dat betekent niet dat we helemaal geen papieren boeken meer hebben. We kijken per situatie wat het best werkt. De iPad kent vele voordelen voor jou en voor je docent. Jij kunt bijvoorbeeld snel extra informatie opzoeken. Je docent kan ook gemakkelijk ander lesmateriaal gebruiken buiten het boek om. Daarnaast kun je soms net even op een ander niveau werken dan een klasgenoot. We hebben een mooie regeling om via de school een iPad aan te schaffen.

Begeleiding

De belangrijkste persoon in de begeleiding van jou als leerling is je mentor. Maar ook als je meer ondersteuning nodig hebt, ben je op Werenfridus aan het juiste adres! Heb je behoefte aan een luisterend oor? Dan kun je terecht bij onze counselor. Voor extra ondersteuning kun je ook terecht bij onze pedagogisch medewerkers in de trajectruimte. En ben je hoogbegaafd en op zoek naar begeleiding of uitdaging? Dan kun je, net als leerlingen met dyslexie en dyscalculie, terecht bij onze passend onderwijscoördinator.



Bijlessen

In de brugklas kijken we met cito-toetsen of er nog onderdelen zijn bij rekenen en Nederlands waar je extra hulp bij kan gebruiken. De resultaten worden besproken met je mentor en deze zal met jou en je ouders bespreken wat er mogelijk is. Kun je wat extra hulp gebruiken bij een ander vak? Dan kun je je aanmelden voor bijlessen. Deze worden gegeven door leerlingen uit de bovenbouw.



Tabor College
We are friends



Een goed begin...

De brugklas

Op Werenfridus kun je havo, atheneum of gymnasium volgen. Je start in een havo/vwo of vwo-klas. Bij vwo maak je de keuze tussen atheneum of gymnasium. Na de brugklas kun je nog op verschillende manieren doorstromen. Het doel is dat je na het tweede leerjaar op de afdeling zit die het best bij je past.

Nederlandstalige en tweetalige klassen

Of je nu havo, atheneum of gymnasium gaat volgen op Werenfridus, je kunt ervoor kiezen om alle vakken in het Nederlands te volgen, of meer dan de helft van de vakken in het Engels. Je kiest dan voor tweetalig onderwijs. Omdat je dan heel veel Engels spreekt, leer je deze taal snel en goed. Ook start je in onze brugklassen al met Frans en Duits. En voor de echte taligen onder jullie: bij het gymnasium heb je ook al Latijn!

Docenten, mentoren en juniormentoren

In de brugklas krijg je van verschillende docenten les. Eén van je vakdocenten is ook je mentor. Met je mentor heb je regelmatig een gesprekje en een aantal keer in het schooljaar een driehoeksgesprek: een gesprek met je ouders, je mentor en jou. Verder houdt je mentor de vorderingen bij en let op de sfeer binnen de groep. Iedere brugklas heeft

vier juniormentoren. Dat zijn leerlingen uit hogere klassen. Zij helpen bij allerlei activiteiten. In de pauzes kunnen leerlingen en juniormentoren elkaar even opzoeken. Het is heel fijn dat je als brugklasser al wat leerlingen uit de bovenbouw leert kennen.

Brugklasactiviteiten

- De introductieweek: In de eerste week zijn er al gewone lessen, maar er zijn ook activiteiten om elkaar en de school te leren kennen.

- Sinterklaas: Natuurlijk vier je dat met je klas.
- Kerst: Tijd voor samenzijn en er zijn voor anderen. We organiseren activiteiten voor een goed doel.
- Eind van de brugklas een paar dagen met elkaar op stap.
- Extra Engelstalige activiteiten voor de Engelstalige brugklassen.

Meer weten over de brugklas op Werenfridus? Kijk op onze website!



Op Werenfridus helpen wij onze leerlingen *zich te ontwikkelen tot ...*

... zelfbewuste mensen

Iedere leerling krijgt op Werenfridus het vertrouwen en de ruimte zelfstandig te worden, waarbij levenslang leren voorop staat. Een leerling vertrouwen geven, betekent dat hij de ruimte krijgt om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces.

De basis is dat een leerling zijn afspraken nakomt en dat hij de gestelde leerdoelen behaalt door actief mee te doen. Hierbij mogen fouten worden gemaakt. Door hierop te reflecteren wordt de leerling zich bewuster van zijn handelen, waardoor hij van zijn fouten kan leren. Uiteraard wordt de leerling hierin begeleid door docenten en de mentor. Het belangrijkste van zelfbewust zijn is het gevoel dat je er mag zijn. Dat je je bewust bent van je sterke en zwakte punten. Dat je goed bent zoals je bent: uniek en bijzonder.

Op die manier word je de beste versie van jezelf en ben je goed voorbereid op de volgende stap in je leven. Zo helpen wij onze leerlingen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste mensen.

... sociaal bewuste mensen

Als open katholieke scholengemeenschap bieden wij onderwijs aan vanuit de overtuiging dat elke leerling er mag zijn en welkom is op Werenfridus. Hier mogen we zijn zoals we zijn en kennen we elkaar. Op Werenfridus denken we, zowel on- als offline, na over ons gedrag en hebben we respect voor de mening en identiteit van een ander. We dragen zorg voor de mensen en de wereld om ons heen. Door op deze manier met elkaar om te gaan, zorgen we samen voor een veilige sfeer en wederzijds vertrouwen en worden leerlingen sociaal bewust.

... wereldwijze mensen

De leerling van Werenfridus is nieuwsgierig naar de wereld om zich heen, zowel dichtbij als internationaal. Wij maken de leerling bewust van de kansen en de mogelijkheden die er zijn in de wereld. Wij brengen de wereld de school in en we stimuleren de leerling om zich te ontwikkelen tot een kritische wereldburger met een open blik en respect voor de normen en waarden binnen verschillende culturen en religies. Zo dagen wij onze leerlingen uit om niet in hokjes te denken en wereldwijd te worden.

Naast de verschillende reizen die georganiseerd worden, is Werenfridus een van de 45 UNESCO-scholen in Nederland. Als je graag leeftijdsgenoten wilt leren kennen in een ander land, kun je je aanmelden voor een vrijwillige reis naar het buitenland. Voor je het weet, slaap je thuis bij een nieuwe vriend of vriendin. Verder zijn er verschillende excursies en activiteiten in de lessen waar aandacht is voor (wereld)-burgerschap.





De opleidingen Havo en vwo



Zhané, 5e klas: "Ik heb gekozen voor het atheneum want ik wil graag naar de universiteit na mijn eindexamen."

Het woord 'brugklas' zegt het al: in de brugklas sla je een brug tussen de basisschool en de middelbare school. In dit schooljaar kun je nog een beetje wennen aan de nieuwe school. Als je in een dakpanklas zit, heb je een jaar om te ontdekken welke opleiding het best bij je past.

Wereldburgerschap

Van West-Fries naar wereldburger op Werenfridus. Door technologie en het feit dat we ons makkelijker kunnen verplaatsen, leven we in een samenleving waarbij de arbeidsmarkt internationaal georiënteerd is. Het is daarom noodzakelijk dat jij je internationale competenties vergroot. Zeker bij thema's die landsgrenzen voorbij gaan, zoals klimaatverandering en oorlog, is het belangrijk dat je democratisch leert handelen, je maatschappelijk verantwoord kan opstellen en je kan omgaan met verschillen en conflicten. In de onderbouw wordt in de vakken wereldburgerschap, filosofie en religiestudies aandacht besteed aan deze vaardigheden.

Podiumkunsten en Drama

In zowel klas 1, klas 2 en klas 3 heb je elke week het vak Drama of Podiumkunsten ingeroosterd. Dat vinden wij belangrijk. Je leert van alles over toneel, cabaret en andere vormen van kleinkunst. Omdat je ook zelf gaat spelen, leer je jezelf presenteren. Het vak helpt je bij je persoonlijke ontwikkeling en is zowel leuk als leerzaam. Enthousiast? Drama kun je ook kiezen als eindexamenvak.

V-media

Extra en speciaal op Werenfridus: V-media! Je leert hoe filmpjes gemaakt worden, welke technieken daarbij gebruikt worden en je gaat ook zelf aan de slag. In latere jaren heb je van deze kennis veel plezier als je een presentatie moet doen voor één van de andere vakken of op een creatieve manier wil laten zien wat je hebt geleerd.

Bovenbouw

We dagen jou graag uit om flink je hersenen te gebruiken. De havo duurt, met de brugklas meegeteld, vijf jaar. Het vwo duurt zes jaar. Welke richting je ook kiest na de brugklas: in de bovenbouw kun je kiezen voor BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij), Drama, Beeldende Vorming en Informatica. In de bovenbouw van de havo kun je ook nog kiezen voor maatschappijwetenschappen. In tweetalig havo wordt in de derde en vierde klas business studies gegeven. Op het vwo kun je ook kiezen voor filosofie of wiskunde D. In al deze vakken kun je bij ons op Werenfridus zelfs examens doen. Daarnaast krijg je ook nog Culturele Kunstzinnige Vorming en maatschappijleer in de bovenbouw. Al in de vierde klas ga je toewerken naar het examen; bij sommige vakken doe je dan al opdrachten die meetellen voor je eindexamen.

CAE, met of zonder tweetalig

Het CAE is voor het tweetalig vwo standaard in het curriculum opgenomen. Volg je de tweetalige opleiding op de havo of wil je geen tweetalige opleiding volgen, maar toch het Cambridge Advanced Exam (CAE) certificaat behalen? Dat is ook mogelijk door het kiezen van extra lessen Engels vanaf klas 4.



Op reis! (onder voorbehoud)

- Alle leerlingen van Werenfridus gaan op reis. Ga je mee...
- ... aan het eind van de brugklas? Voor de tweetalige leerlingen wordt dit de eerste reis met een internationaal karakter. Kies je voor Nederlandstalig? Ook dan ga je op reis.
- ... naar Engeland in klas 3 van het tweetalig vwo en tweetalig havo?
- ... naar Berlijn of een andere Europese stad in het Nederlandstalige havo en vwo?
- ... op reis in de bovenbouw havo en vwo tweetalig?
- ... op reis naar Italië als je kiest voor gymnasium?
- ... op diverse excursies in Nederland?
- ... op reis naar waar je maar wilt tijdens jouw (internationale) stage?

Verbreed je horizon!

Het gymnasium

Welke taal kies jij?

Tabor College Werenfridus heeft al jaren een grote, goede en succesvolle gymnasiumafdeling. Je start met je gymnasiumopleiding in de brugklas. Het bijzondere op Werenfridus is dat je deze opleiding kunt combineren met tweetalig onderwijs. Er zijn maar weinig scholen in Nederland waar dat kan.

Geef je nieuwsgierigheid de ruimte!

Wat is nou precies een gladiator? En hoe zit het eigenlijk met dat Paard van Troje? En waar komt de olympische vlam vandaan? Vochten 300 Spartanen inderdaad – zoals in de film – met duizenden vijanden? In de brugklas leer je de basis van Latijn. Het Latijn is de taal van de Romeinen, een volk dat eeuwenlang grote delen van de wereld, onder andere een heel groot deel van Nederland, in zijn macht had.

In klas 2 start je met Grieks. Zo leer je natuurlijk het Griekse alfabet, dat anders is dan het onze. In het begin lijkt dat een beetje op geheimschrift. Je zult merken dat je al gauw vertrouwd raakt met dit alfabet en het kunt lezen en schrijven.

In de praktijk

In de lessen in de onderbouw lezen we eenvoudige Latijnse en Griekse teksten, die ons ook van alles leren over het leven en de denkwijze van Grieken en Romeinen. Zo kom je erachter waarom de dingen die zij schreven, dachten, bouwden en maakten nog steeds belangrijk zijn voor mensen van nu: grote Romeinen zoals Julius Caesar schreven hun belevenissen op in het Latijn. Grote dichters als Homerus leggen het fundament waarop moderne schrijvers en kunstenaars nog steeds voortbouwen. En filosofen als Plato en Seneca vroe-



gen zich af hoe het komt dat de wereld is zoals die is en wat het betekent om een goed leven te leiden. In de 4e klas kun je met beide talen doorgaan of alleen met Latijn of Grieks om een gymnasiumdiploma te halen.

Beleef gymnasium

Leren doe je niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Daarom organiseren we geregeld leuke en leerzame reizen en excursies. Zo ga je naar diverse musea en in de brugklas een dagje naar het Archeon. In de tweede bezoek je een van oorsprong Romeinse stad in Duitsland - Xanten. In de vierde ga je met je klas een paar dagen naar Trier. Daar kun je veel resten van Romeinse gebouwen bekijken en leren over de aanwezigheid van de Romeinen in onze streken.

De Italiëreis

Het hoogtepunt is de reis naar Italië die je in de bovenbouw maakt. Naast Rome zullen andere plekken die typisch zijn voor de tijd van de Romeinen worden bezocht. In Rome zijn talloze gebouwen van de Romeinen te zien, zoals het Colosseum. Je bezoekt de Sint-Pieter en veel andere indrukwekkende plekken. Bovendien kennen je docenten daar allerlei interessante plaatsen, waar je zelf niet gauw zou komen en waar het verleden opeens weer levend wordt.

Voor je ouders: de kosten

Het gymnasiumprogramma brengt extra kosten met zich mee. Van de vrijwillige ouderbijdrage worden de excursies en reizen naar het buitenland betaald.



Eva, 2e klas: "Ik vind de oude taal en de oudheid interessant. Het puzzelen met al die woorden is echt iets voor mij."

Yes, you can!

Tweetalig onderwijs



Esmee, 2e klas: "Ik heb gekozen voor tweetalig onderwijs om beter Engels te kunnen spreken en meer te leren over de taal."

De wereld wordt steeds kleiner. We kunnen online (bijna) overal naartoe. Als je op de middelbare school veel, heel veel Engels praat, heb je later een enorme voorsprong op het hbo of het wetenschappelijk onderwijs. Werenfridus is een senior-tto school. Daarmee is Werenfridus uniek in de regio West-Friesland. In een tweetalige klas krijg je wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, Engels, beeldende vorming en gym in het Engels. Je spreekt Engels, denkt Engels en je moet opletten dat je thuis nog af en toe Nederlands spreekt.

High Tea

Tijdens onze jaarlijkse High Tea krijg je lesjes volgens de Engelse CLIL-didactiek. Dat betekent dat taal ingezet wordt als middel om een ander vak te leren. Je krijgt dus eigenlijk twee talen door elkaar heen: bijvoorbeeld de taal van de aardrijkskunde en de Engelse taal. Verder leggen wij alles uit wat nog meer komt kijken bij tweetalig onderwijs.

Aanmelden voor en meer informatie over deze bijeenkomsten via onze website!

nuffic **tto**



Global Citizenship

Verder krijg je in het tweetalige onderwijs het vak Global Citizenship. Hier werk je samen aan projecten die zich richten op de Europese eenwording en wereldoriëntatie. Bij dit vak is het belangrijk om kritisch te leren denken, om goed onderzoek te leren doen en hier met elkaar over te discussiëren.

Internationale examens

In de tweetalige havo kun je in klas 3 je First Certificate Exam (FCE) halen, in klas 4 het International Business Studies Exam en in klas 5 het International

Baccalaureate (IB) voor Language. Ook bestaat er de mogelijkheid om naast je gewone lessen, het Cambridge Advanced Exam (CAE) te halen. Op het vwo doe je in klas 2 examens in het FCE, in klas 4 in het CAE en in klas 6 in het IB voor Language & Literature.

Reizen en activiteiten

Naast de lessen Engels hebben we een uitgebreid cultureel programma. Er wordt naar Engelstalige films gekeken, we doen aan Engelstalige theater, er zijn lezingen in het Engels en tijdens de diverse schoolreizen kun jij je Engels in het echt oefenen!

Voor je ouders: de kosten

Werenfridus is de enige gecertificeerde Senior-tto school voor tweetalig onderwijs in West-Friesland. Dit bijzondere programma brengt extra kosten met zich mee. Van de vrijwillige ouderbijdrage worden excursies, reizen naar het buitenland en internationale examens betaald. Meer weten over tweetalig onderwijs en de precieze kosten? Kijk op onze website.



Iets extra's, iets anders?

Dat kau!

Ben jij nieuwsgierig en leergierig? Is het voor jou vanzelfsprekend om goede prestaties te leveren? Kan je goed plannen en wil je de lat zo hoog mogelijk leggen?

Dan is het Honours Programme iets voor jou!

Honours Programme

Als het gewone onderwijsprogramma voor jou niet voldoende is en je meer uitdaging aankan én wilt aangaan, kun je solliciteren naar het Honours Programme. Het Honours Programme biedt gemotiveerde leerlingen talrijke mogelijkheden om zich te verrijken en te verbreden of juist te versnellen.

Zo kan je als havo-leerling, een vak afsluiten op vwo-niveau. Ook kun je extra vakken volgen. Als vwo-leerling is het mogelijk om in slechts vijf jaar je vwo-examen te halen of bijvoorbeeld in vier profielen examen te doen. Maar ook een geheel eigen invulling behoort tot de mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld ook vervroegd aan de slag in het vervolgonderwijs. Als je goed zelfstandig kunt werken, is het enige dat je moet doen, jouw wens in het sollicitatiegesprek kenbaar maken.

Het is op Werenfridus ook mogelijk, bij voldoende punten, dat leerlingen een extra vak kiezen in de 4e klas. Hiervoor hoef je niet te solliciteren bij het Honours Programme.



Elise, 6e klas: Je kan met het Honours programme meer vakken volgen.

Nice to know

Een beetje geschiedenis

De start van Werenfridus brengt ons ver terug in de tijd. In 1948 begon de school als Sint Werenfridus Lyceum. Sint Werenfridus was een prediker en missionaris die in de achtste eeuw, onder andere in West-Friesland, mensen tot het christelijk geloof trachtte te bekeren. De legende wil, dat toen Werenfridus gestorven was, zijn volgelingen zijn kist in een bootje plaatsten zodat hij zijn laatste rustplaats zou vinden 'waar het God beliefte'.

Tabor X-Tra!

Op dinsdagmiddag is het tijd voor Tabor X-Tra!. Dan hebben de meeste Tabor-leerlingen geen les. Dit uitgebreide buitenschoolse sport- en culturaanbod is er voor alle leerlingen van d'Ampte, Oscar Romero en Werenfridus. Het hele jaar door kun je je aanmelden voor veel verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Soms eenmalig, vaak ook in een cursus van tien of twintig weken. En het leuke is: jij mag kiezen!

Topsport Talentschool

Heb je een droom om topsporter te worden? Op het Tabor College kun je je studie en je sport combineren. Wij zijn namelijk een Topsport Talent-



school! Als je (top)sport bedrijft, nodigen we je van harte uit om een keer te komen kijken. Wij gaan je helpen om je huiswerk en toetsen te combineren met je sportcarrière.

GSA (Gender & Sexuality Alliance)

Op Werenfridus vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn! Wij hebben hier een GSA (Gender & Sexuality Alliance), een groep waar je samen kunt komen en mag zijn wie je bent.

We hebben een Coming Out Day en op Paarse Vrijdag houden we het 'Paarse Vrijdag Debat' en werken we samen met het Horizon College.

Verder besteden we aandacht aan filmmiddagen, voorstellingen en ook workshops om diversiteit binnen de school zichtbaarder te maken.



Extra activiteiten

Naast de lessen worden er tal van extra activiteiten georganiseerd. Eens in de twee jaar is er een grote theaterproductie en elk jaar een kerstproductie. Ook kun je meedoen aan bijvoorbeeld de roboticaclub, sporttoernooien, Olympiades, vertaalwedstrijden, The Music Night en poetry events.

Leerlingenraad

Vind je het leuk om: Oplossingen te bedenken, te onderzoeken en uit te voeren?

Kan je: Problemen bespreekbaar maken?

Wil je: Schoolfeesten en andere actief organiseren?

Dan is de leerlingenraad echt iets voor jou!

In de leerlingenraad praat je mee over de activiteiten en het onderwijs op Werenfridus.



Meer informatie?

We kunnen ons voorstellen dat je graag nog meer wil weten over Werenfridus. Heb je nog vragen, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Voor vragen over het eerste jaar kun je een mail sturen aan Kim Ceelie (k.ceelie@tabor.nl), onze teamleider brugklas. Voor vragen rondom de aanmelding kun je contact opnemen met Anja Groot (ajm.groot@tabor.nl), de activiteiten coördinator van de brugklas. Heb je vragen over ondersteuning, dan kun je een mail sturen naar onze ondersteuningscoördinator, Arnica Gortzak (ia.gortzak@tabor.nl).

Voor algemene vragen kun je een mail sturen naar onze administratie: werenfridus@tabor.nl. Bellen is uiteraard ook mogelijk: 0229-285828.



Kim Ceelie en Anja Groot



Op Werenfridus

word je

zelfbewust,

sociaal bewust *en*

wereldwijs!



Zien we jou op
Werenfridus?



De Keyzerstraat 1, 1624 BX Hoom
telefoon: 0229 285 828
e-mail: werenfridus@tabor.nl
www.werenfridus.nl

